



Mathias (oktober 1990) volgde de opleiding kantooradministratie & Gegevensbeheer. Na lang twijfelen heeft hij zijn liefde voor dieren aangewakkerd door meerdere cursussen te volgen in het (onder)houden van dieren.

Niet alleen is hij schrijver, Mathias geeft tevens diverse workshops waarbij dieren regelmatig terugkeren als vast thema. Als ervaren cowboy en paardenhouder, vertoeft hij stiekem het allerliefst op de rug van zijn eigen paard.

Voor een jong veulen is de wereld één groot avontuur. Het leven bestaat uit rennen door groene weilanden, de wereld ontdekken aan de zijde van de moeder en volop genieten van vrijheid. Het is een tijd die zou moeten draaien om verwondering en zorgeloos opgroeien.

Maar voor Esprit loopt het anders. Wanneer de prijswinnende merrie Rositaz hem op de wereld zet, blijkt al snel dat dit geen gewoon veulen is. Er borrelt een bijzondere, bijna magische kracht in Esprit, een kracht die evenveel vloek is als gave.

Als gevolg van een reeks mysterieuze gebeurtenissen, besluit zijn eigenaar dat er maar één uitweg is: de verkoop. Esprit en zijn moeder worden verkocht, zonder te weten wat hun nieuwe toekomst zal brengen. Vastbesloten om zich staande te houden, ontdekt Esprit dat de vloek van zijn bloed veel dieper gaat dan magie alleen. Want hij is een draver, gemaakt om te rennen: op de vlucht voor zijn lot, of er recht op af.

mathiasmaho.com

RUITERS VAN DE NACHT is uitgebracht bij uitgeverij Zilverspoor. Voor meer boeken in deze wereld, bezoek ZILVERSPOOR.COM



MATHIAS
MAHO

EEN
RUITERS VAN DE NACHT VERHAAL
VLOEK VAN HET BLOED

VLOEK VAN HET BLOED

EEN RUITERS VAN DE NACHT VERHAAL



MATHIAS MAHO